

Glædelig påske, Kristus er opstanden.

Kirken er lukket, søndagens gudstjenester er aflyst. Det er tvang, og det er det værste, der kan ske for kirken og dens budskab, som lever af, at Guds ord har frit løb iblandt os. Sådan udtrykkes det i en af vore kirkebønner.

Vi ved alle, hvorfor gudstjenesterne er aflyst, staten vil sikre befolkningen mod sygdom og død, og dette anliggende er godt, og vi skal være glade for, at vores lands ledere har påtaget sig ansvaret for at beskytte folket.

Men! Hele denne tvang og nedlukning strider mod hele ånden og selve kernen i det kristne budskab: Guds søn, der ikke kunne lukkes ned, ja, end ikke døden havde magten over ham.

Vi kan synge frit, på TV kl. 9 er der hver morgen morgensang med Phillip Faber, her kan vi synge med, ind imellem er der også salmer. På Klovborg og Tyrsting kirkes hjemmeside lægger vi dagens salme ud, andagter og nogle bønner.

I salmebogens nr. 10: *Alt, hvad som fuglevinger fik* mindes vi om åndsfriheden, som har det allerbedst, når den udfolder sig i lovsang til Gud. For vi er ikke skabt til at leve under tvang, men i disse dage tager vi det på os, vi bærer det, selv om det er en prøvelse. Vi kan huske på, at vi har det jødiske folks fortællinger som en del af vores kristne arv også. Jøderne måtte først leve under tvang som slaver i Ægypten, senere måtte de vandre 40 år i ørkenen. De levede under ørkenens hårde vilkår med hede om dagen, kulde om natten, af og til sultede de, men hele vejen var Gud med dem og gav dem, hvad de havde brug for. Sådan er Gud også med os i disse dage. Vi skal ikke hverken tvivle eller fortvivle, men stadig huske at takke Gud. Han sendte os sin søn med livets sejr over synd, sygdom og død.

*Nr. 10. Vers 2. Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,*

*og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger. (DDSB Nr.10)*

Vi kan lytte til kirkeklokken, som ringer morgenbøn og aftenbøn dagligt og klinger frit ud over hele landet. Vi kan lytte og vide, at Guds søn, Jesus, kom til vores jord for at bære bud om, at vi har en Gud, der hører os og som er med os med sin nåde. Gud oprejste Jesus af døde påskemorgen og lod engle vidne for bange kvinder ved graven: Frygt ikke! var englens ord, for nu er vores største fjende besejret, døden har mistet sin magt. Glansen fra påskemorgen vil lyse her og nu, også midt i coronatid og nedlukning, frygt og tvang.

Kirken er lukket, gudstjenesten er aflyst, men

*Nr. 395. Vers 1. Guds ord blev aldrig bundet,
end ikke i den nat,
da mørket havde vundet
sin største sejr og skat,..*

*Vers 6. Thi skal på bånd og lænke
for tanke, tro og ord
en kristen aldrig tænke
med frygt og angst stor;
det har slet ingen fare,
at Gud jo vil bevare
den frihed, han har skabt.*

(Nr. 395 i DDSB)

Glædelig Påske i hus og hjem

Kærlig hilsen

Kirsten Juul