

Andagt til Store Bededag d. 8. maj 2020, hvor vi skulle have haft konfirmation.

Velkomst. Velkommen til andagt til Store Bededag. Vi skulle have holdt konfirmation i dag. Vi havde glædet os, og vi havde forberedt os. Skuffelsen sidder i konfirmanderne og i os andre, men vi har ikke aflyst konfirmationen, nu holder vi i stedet konfirmation d.23. august, og dér vil vi holde fest. Og så vil vi i dag synge en salme, som konfirmanderne ofte vælger til deres konfirmation. Så skal I vide, konfirmander, den farlige epidemi som corona-krisen er, ligner hårde forhold, som er overgået mennesker i tidligere tider. Men Gud glemmer ikke sit menneske i hårde tider. Lige præcis i hårde tider kan vi finde Gud, når vi kalder på ham. Vi skal bare huske at kalde på ham, så vil han også være der med sin stille hjælp.

Præludium.

Hilsen: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle.

Bøn.

Tekst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (kap.7,7-14)

Trosbekendelsen, siges.

Salme: Nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl, vers 1-2

Refleksion over evangelieteksten.

Salme: Nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl, vers 3

Lovprisning. Kirkebøn.

Lov, tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Kirkebøn: Vor Gud og Far, Vi beder dig, styrk og støt du hele vort folk, som er mærket af fare, bekymring og angst, sygdom og død.

Vi beder dig: vær med din store kærlighed hos vores konfirmander, som skulle have været konfirmeret Store bededag, vis dem, at du husker dem og ser deres afsavn. Mind dem om, at de altid er dine, hvad der end sker i verden.

Vi beder dig, vær med din kirke, som ikke kan samles i denne tid, lad din barmhjertighed nå os og dit ord sprede tro og håb i verden, hvor sygdom truer, - og vi er nødt til at sidde spredt rundt om i hus og hjem, på plejehjem og sygehus. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord nå ud til alle, for at dit rige med retfærdighed, fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og lyset fra dit rige skinne for alle, som

lider i denne tid. Vær med de psykisk syge og med dem, der må leve med et splittet sind. Vær nær hos dem, der snart skal dø og med dem, der har mistet et elsket menneske. Vær nær hos dem, der sidder alene uden kontakt til andre mennesker. Og med dem, vi savner og hos dem, ingen savner.

Vær med dem, der sidder i fængsel og dem, der venter på dom. Vi beder for de udstødte og de ensomme, og for dem, hvem døden synes lettere end livet.

Hold din hånd over alle, der er ligger på sygehuset og beskyt mennesker, der arbejder på at helbrede. Vi beder dig for vores sundhedsvæsen, for alle, som arbejder trofast for at opretholde samfundet til gavn for alle.

Vi beder dig, vær med landets ledere særligt under sygdommens hærgen, og hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland og hele dets øvrighed. Velsign og bevar vor dronning, Dr. Margrethe d. 2. og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

Amen

Fadervor. Velsignelsen.

Salme: Nr. 588: Herre, gør mit liv til bøn.

Refleksion over evangelieteksten.

Når vi lever isoleret hjemme, hver for sig, så er det hårdt. Det er hårdt for alle, og det er særligt hårdt for de unge. I unge skulle have taget hul på foråret med konfirmationer, med fester og glæde, og i stedet må I sidde hver for sig uden selskab med klassekammerater og vennerne: i kristendommen kaldes hårde tider for prøvelser. Gud er der stadig, og vi skal holde ud uden at miste modet. En prøvelse er

en hård tid, hvor livet ikke glider let og ubesværet. Tiden nu er fyldt med frygt, med sygdomsepidemi, uden frihed til at forsamles med hvem, vi har lyst til, uden friheden til at favne enhver, vi holder af, ja, nogle mister arbejde og penge. Sådan en tid er altid hård. Det er også derfor, Jesus minder os om, at der gives en lov i livet, som vi skal holde os til, fordi den Lov er så stærk, at den kan bære os igennem hårde tider. Det er kærlighedens lov. Den lyder sådan: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem! Sådan er loven og profeterne”. Vi skal huske at gøre godt mod andre. Når Jesus slutter med at sige, ”sådan er Loven og Profeterne”, så betyder det, at det ikke er noget nyt, han kommer med. Det er et gammelt budskab,

det er noget, som også findes i Jødedommen og Det gamle Testamente, ja, det står skrevet i ethvert menneskes hjerte. Måske ikke så vi altid handler kærligt selv, men i alt fald sådan, at vi forventer, at de andre gør godt imod mig. På den måde kender vi alle Guds kærligheds Lov. Vi ved nemlig godt, hvad vi forventer. Nu i coronatiden er det den hårde tid, hvor vi må blive ved at tage det ansvar på os, at vi gør godt mod andre, - for tiden er det de allernærmeste, som også mærker coronakrisen. - Og så må vi bede Gud om, at de hårde tider snart må få en ende for os alle, og at kirkerne må få lov at åbne igen, hvor Gud er fællesskabets Herre. Vi må bede om Guds barmhjertighed og takke Gud for hjælpen i den hårde tid, vi må takke Gud for det blå himmelsejl over vores hoved, for mennesker, vi holder af, for lyset og livet. Amen.