

Aftenbøn onsdag.

Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde.

Romerbrevet kap. 5,1-6.

Kære himmelske Far,

Vær os nær i denne tid, for vi er mærket af bekymringer. Mens smitte og sygdom overmander nogle, må andre lide isolerede fra deres kære, andre igen må sidde alene i hjemmet og savne besøg. Vi er alle ramte, nogle venter på den hårde storm skal ramme dem, enten gennem smitte, sygdom og kamp mellem liv og død, andre må arbejde hårdt for at hjælpe de syge, under svære vilkår.

Du lovede, at vi ikke skulle være alene, da du lod din søn leve og lide sammen med mennesker, der var ramte. Du giver stadig ramte mennesker del i fællesskabet med dig. Og det er det vi tror: Enhver, der holder sig nær til din søn og stoler på hans ord, giver du del i din fred.

Det har vi brug for, Herre, at du deler rundhåndet ud af din fred, så vi kan holde ud nu.

Paulus siger, at trængslen skaber udholdenhed, så lad os ikke give op eller være modløse.

Paulus siger, at udholdenheden virker fasthed, så lad os ikke synke ned i tvivlens kviksand.

Paulus siger, at fastheden virker håb, så lad os ikke gå i opløsning, nu hvor vi er tvunget til at sidde hver for sig.

Paulus siger, at det håb til dig ikke gør til skamme.

Kom og gør vores modløshed, tvivl og ensomhed til skamme. Lad håbet til dig vokse sig stærkt i os. Giv styrke til alle, både dem, som må kæmpe for livet, dem, som må arbejde hårdt og dem, som må sidde uvirksomt hen. Vi beder dig, vær os alle nær, hvor vi end befinder os i denne krise.

Når natten kommer, så lad os finde tryghed i, at vi er dine børn, og at din omsorg når os og vore, hvad end der sker.

Amen.

Kirsten Juul