

Morgenandagt til lørdag

Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!« Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.«

Der var én, der vendte tilbage for at give Gud ære efter sin alvorlige sygdom og dens uventede helbredelse. – Og han var en samaritaner og en undtagelse. Én ud af ti. Alle havde de været alvorligt syge, alle var de blevet helbredt. Var han, der vendte tilbage en lidt underlig person? Gammeldags og lidt til en side? Sådant at tro, at Gud havde noget med hans helbredelse at gøre? Jesus spurgte: hvor er de ni andre henne? Det store flertal. Hvis de havde skulle afgøre ved demokratisk afstemning om de skulle vende tilbage og takke Gud og give Gud ære, så ville den ene klart komme i undertal. Han ville tabe afstemningen om Gud skulle have ære. Kan det moderne menneske, der bliver helbredt på et hospital af dygtige læger, sygeplejersker, med medicin og teknologiske hjælpemidler, betalt af skatteydere, - kan dette menneske overhovedet tænke sig, at Gud var med i helbredelsen? Måske var det lettere i gamle tider, at give Gud ære...? Men vi hører, at det var det alligevel nok ikke: Hvor blev de ni andre af? De blev jo også helbredt.

Bliv kun ved med at give Gud ære, også ved helbredelser fra sygdom, også selv om mange, mange mennesker har været med i arbejdet, og ingen nævner Gud med et ord. Også selv om alle andre vender sig bort fra Gud, så bliv *du* fast ved troen på Gud. Og finder du andre steder nogle, der tror, som du, så opdager du, at Guds rige er nær allerede her i denne verden, og I deler en skat i himlene.

Kirsten Juul